



Ter dankbare herinnering aan

ANTONIUS HUBERTUS MESTROM

weduwnaar van

Maria Anna Josephina Brouwers

Hij werd geboren op 10 mei 1909 te Montfort en overleed in verpleeghuis St. Camillus te Roermond op 18 februari 1986. Hij werd gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.
Vader rust op het kerkhof te Montfort.

Drie weken nadat mam van ons is heengegaan moeten wij ook van U afscheid nemen.

Wij hadden U een fijne levensavond toebedacht in het verpleeghuis, maar God heeft anders beschikt: U mocht er slechts 3 weken verblijven. Na een kort ziekbed heeft Hij U uit Uw lijden verlost. Hiervoor zijn wij Hem dankbaar hoewel wij niet kunnen begrijpen dat wij U beiden zo snel moeten missen.

Voor mam, voor ons en de kleinkinderen was U een tevreden, vriendelijke man die nooit op de voorgrond wilde staan. Daarom had U een blindelings vertrouwen in mam waaraan U het huishouden en de opvoeding van de kinderen volledig toevertrouwde.

Naast Uw gezin werd Uw leven ingenomen door de natuur en de muziek.

Samen met mam hebt U hard gewerkt op de boerderij. Van het veld en de gewassen kon U volop genieten en er ging geen dag voorbij zonder dat U een boeketje veldbloemen mee naar huis bracht. Dat niemand de boerderij overnam, was een teleurstelling maar U hebt het toch aanvaard. Desondanks hebt U nog lang hard gewerkt omdat het werken in het veld U zoveel vreugde gaf.

Veel vreugde hebt U ook beleefd aan de muziek. Als jongetje van 10 jaar meldde U zich

bij de directeur, Wullem oet de Centrifu, aan als lid van fanfare "De Vriendenkring" (toen nog harmonie "De Vriendenkring") om "de muziek eens als liefhebberij uit te proberen". Niemand kon toen weten dat één van de trouwste, zoniet allertrouwste leden zich aandiende. Meer dan 65 jaar was U lid, waarvan 60 jaar spelend. Op Uw onderscheidingen was U terecht trots. Over de belevenissen tijdens repetities, concerten en concoursen kon U urenlang vertellen. Door Uw prachtige humor hebt U niet alleen ons maar ook Uw vrienden en bekenden fijne herinneringen gegeven.

Pap, we zullen Uw vriendelijkheid, Uw opgewektheid, Uw humor, Uw gelovigheid, Uw zorg en alles wat U voor ons betekende, niet vergeten. Bedankt voor alles.

Rust zacht, lieve pap.

—

Voor al Uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van vader, schoonvader en opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

**Kinderen en
kleinkinderen Mestrom.**

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 29 maart a.s. om 19.00 uur in de H. Catharinakerk te Montfort.

Begr. ondern. Peusen, Echt. - Tel. 04754-6100