



Roland

**ONTVANGE U
CHRISTUS
DIE U GEROEPEN HEEFT**

Jezus † Maria † Jozef † Catharina

Ter vrome nagedachtenis aan

Jacobus Hubertus van Wegberg

echtgenoot van

Anna Maria Catharina Mestrom

geboren te Pey-Echt 4 december 1890 en godvruchtig overleden in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond 5 januari 1969, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der zieken. Hij werd begraven op het r.k. kerkhof te Montfort 8 januari d.o.v.

De dierbare overledene was een man van diep geloof en van grote werklust. Niets was hem te veel voor zijn groot gezin. Zwaar is het hem gevallen, toen een lange onverbiddelijke ziekte een einde maakte aan zijn werkzaam leven. Een lange lijdensweg is hij opgegaan. In voorbeeldig geduld en met volle overgave aan Gods H. Wil heeft hij zijn zwaar levenskruis gedragen, wel wetende, dat wie met Christus geleden heeft, ook met Christus zal verheerlijkt worden.

Mijn dierbare echtgenote en beste kinderen, ik dank u voor al uw goedheid en vele zorgen, die ik van u allen mocht ontvangen. Moge de goede God u daarvoor belonen. Ook gij allen, familie, vrienden en bekenden, wilt mij in uw gebed en goede werken gedenken. Tot weerziens bij God in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming betuigen wij U onze oprechte dank.

Wed. A. M. C. van Wegberg-Mestrom
en kinderen

De plechtige Zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 22 februari 1969 om 7 uur 's avonds in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

Begr. Ond. J. H. Gootzen, Montfort.