

In de Vrede van Christus is toch nog vrij
onverwacht van ons heengegaan

Anna Barbara Kauffman

weduwe van

Theodorus Hendrikus Mestrom

De dierbare overledene werd geboren te Süchteln 7 januari 1903 en overleed te Roermond, gesterkt door de Sakramenten der Zieken, 19 juni 1974.

Na een plechtige Eucharistieviering in de Kapel in 't Zand op zaterdag 22 juni werd zij begraven op de R.K. Begraafplaats „Tussen de Bergen“.

Ieder mensenleven is: onderweg zijn naar de Heer. We weten nooit wanneer de Heer ons bij zich roept. Wel weten we dat we altijd bereid moeten zijn, want de Heer komt op een uur dat we het niet verwachten.

De dierbare overledene was bereid, want zij was een diep gelovige vrouw. Het verlies van haar man was voor haar een groot offer, maar zij heeft dat offer aanvaard en het alleen zijn heeft haar leven getekend.

In haar kontakt met God in het gebed vond zij steun en troost.

Zij leefde intens mee met het lief en leed van haar kinderen en kleinkinderen.

Beste kinderen en kleinkinderen heel hartelijk dank voor jullie goede en lieve zorgen. Blijft één onder elkaar en helpt elkaar als dat nodig is.

Lieve Moeder en Oma, bedankt voor alles.

Familie en kennissen bedankt voor Uw vriendschap en goedheid. Blijft voor mij bidden.

O. L. Vrouw in 't Zand wees voor Uw trouwe dienseresse die zo dikwijls bij U kwam bidden, een goede Voorspreekster bij Uw Zoon.

Heer geef haar, die heel haar leven gezorgd heeft voor anderen en nooit rust kende, nu de Eeuwige rust en vrede bij U.

Moge zij rusten in Vrede.



Voor Uw deelneming ons betoond en de gebeden waarmee gij onze dierbare hebt begeleid zijn wij U oprecht dankbaar.

Kinderen en Kleinkinderen

De plechtige Zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 augustus om 8 uur in de Kapel in 't Zand.

Begr.-ond. van Helden, Roermond - Tel. 23348

