



Requiescat in Pace.

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger

Margaretha, Hubertina Mestrom,

Lid der Aartsbroederschap der H. Familie.

De dierbare overledene werd den 13 September 1870 te Montfort geboren en overleed aldaar, in volle overgeving aan Gods H. Wil, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, den 10 Mei 1925.

De waarheid: „het begin der wijsheid is de vreeze Gods” (Ps. 110—10) was de leidster van geheel haar leven. „God had haar een wijs en verstandig hart gegeven” (III Reg. 3—12), daarom bad zij met volle overtuiging: O God, „doe met uwe dienstmaagd naar uwe barmhartigheid” (Ps. 118—124) en zuchtte zij: „Het is voor mij beter te sterven dan te leven (Tob. 3—6). „Wij zijn maar van gisteren, want onze dagen op aarde zijn als eene schaduw” (Job. 8—9). „Er was niemand die mij helpen kon (Ps. 106—12).

De belofte van Jezus' goddelijk Hart: „Ik zal hun veilige toevlucht zijn gedurende het leven en inzonderheid in de ure des doods” maakte haar tot een ware vereerster van het Allerh. Hart, en deed haar zich dikwijls op het innigste met het goddelijk Hart in de H. Communie vereenigen. Zij vocht Maria iederen dag een krans van rozen, om in de ure des doods niets te vreezen te hebben. Zij maakte het woord van den Psalmist het hare maken: „Op U, o Heer, heb ik gehoopt en in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden”.

(Ps. 70—11.)

„Vaartwel, wij zullen elkander spoedig wederzien” (Vita, St. Ant.)

Gedenken wij harer vooral in het H. Sacrificie der H. Mis opdat ze weldra ruste in vrede.

Genadige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 j. 7 quadr. afl.)

O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen. (300 d. afl.)

J. TISSEN, Koster, Montfort.