

IMPORTED

Filius 4

 DECORTE/GENT



Ter dankbare herinnering aan

Theodorus Hubertus Coenen

echtgenoot van

Barbara Elisabeth Mestrom

Hij werd geboren te Montfort op 22 september 1910 en overleed aldaar onverwachts op 2 maart 1978. Hij ontving het Sacrament van het H. Oliesel. Wij legden hem te rusten op het kerkhof te Montfort op 4 maart 1978.

Leven is zo intens mogelijk alles gebruiken wat je voor het ogenblik is gegeven: je verstand, je gevoel, je lichaam, al wat je bent en hebt.

Leven is bewust en beheerst je als een zwemmer in het water gooien, samen met de anderen krachtig zwemmen en dan terugkeren naar de springplank om opnieuw te duiken.

Leven is zonder ophouden vechten tegen de golven van de zee. Leven is vrij zijn voor, samenleven met anderen, met hen delen, mee zoeken en voelen.

Zo is met Theo Coenen een man van ons heengegaan, die met volle teugen heeft geleefd, en samen met ons intens gelukkig is geweest. Hij heeft volledig aan het leven deelgenomen.

Voor vrouw en kinderen was hij een fijne oppassende man. Een man die met zijn geopende en gevende handen steeds zorgzaam klaar stond als er iets te helpen viel.

Een man die helemaal vol belangstelling was voor alles waar de kinderen mee bezig waren. Hij leefde van het dagelijks contact met zijn mensen. Met zijn goede en ruime hart wist hij het kleine en grote verdriet van vrouw en kinderen te verwerken, maar even blijmoedig kon hij ook met volle teugen ge-

nieten van hun leven, samen. En het kleine kinderhart vond al evenzeer bij hem weerklank. Opa was voor zijn kleinkinderen een fijne trouwe kindervriend. Kortom: een onophoudelijk zorgzame, meelevende mens, maar ook een hartelijke, gezellige en opgewekte man, vader en opa, die wij node zullen missen. Dankbaar zullen wij hem zo in zijn goede hart blijven kijken. Omwille van dat gewone diepe geloof in het Leven en omwille van zijn geloof in God, geniet hij nu van de verdiende Vrede bij God.

Voor de innige deelneming, betoond bij het overlijden en de begrafenis van de dierbare overledene, betuigen wij U onze oprechte dank.

**B. E. Coenen-Mestrom,
kinderen en kleinkinderen.**

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 23 april om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Catharina te Montfort.

J. Gootzen, koster, Montfort.