



Zijn zwakke lichaam heeft ons verlaten
Zijn sterke geest zal bij ons blijven

Cornelius Wilhelmus Sevriens

10 oktober 1927

21 januari 1999

echtgenoot van

Gertrudis Sevriens - Mestrom

Begraven op 25 januari 1999
te Montfort

Voor uw belangstelling en medeleven bij het
overlijden en de begrafenis danken wij u.

G. Sevriens - Mestrom
Lèneke en Bert
Anja en Guido
Ron, Nanda en Evangelos.

De zeswekdienst wordt gehouden op zaterdag
6 maart om 19.00 uur in de St. Catharinakerk te
Montfort.

Lieve Opa,

*Je strijd is gestreden.
Je hebt verloren maar je hebt ook gewonnen.
De gouden plak zou je ook wel kunnen zeggen,
maar zelfs die heeft twee kanten.
Aan de ene kant zijn we kwaad dat we je kwijt zijn,
dat je niet op onze bruiloft kunt dansen en dat je
niet je achterkleinkinderen kunt bewonderen.
Dat je al die dingen niet meer met ons kunt doen die
we zo graag met je hadden willen delen.
Dat je nooit meer kunt zeggen: "Kinjer, eederein
haet zien fouten en nemes is perfekt, doa zeen veer
miense veur."
Aan de andere kant is het zo dat we blij zijn dat je
nu rust hebt en nooit meer pijn.
Dat lieve opa, weegt voor ons zwaarder.
En troost ons in ons verdriet.
We weten dat je in de hemel met trots zult zeggen:
"Dat is mijn familie."
We zullen ook altijd aan je blijven denken en je
nooit vergeten.
Opa rust zacht.*

Nanda en Ron