



Murillo

ONTFERM U ONZER HEER,  
ONTFERM U ONZER! GOD,  
WEES ONS ZONDAARS  
GENADIG!

JEZUS! MARIA! JOZEF



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Joannes Hubertus Mestrom,**  
echtgenoot van

**Maria Hubertina Smeets,**

lid van de H. Familie en de St. Josephs-  
broederschap,

geboren te Montfort den 11 April 1872 en  
overleden te Echt den 28 Juni 1938, voorzien  
van de H.H. Sacramenten der stervenden.

---

Gelukkig de mensch, die in het leven zoo  
tracht te zijn, gelijk hij in den dood wensch  
bevonden te worden. (Th. à Kemp. I.)

In de vreeze des Heeren opgevoed, wandelde  
hij in de eenvoudigheid des harten voor Gods  
aanschijn en deed wat goed was in 's Heeren  
oogen. (Is. 38.)

Daarom ook zag hij vol vertrouwen op God  
en met de grootste kalmte den dood tegemoet,  
als het einde der ellende, als de deur des levens,  
als de voltrekking der overwinning en de  
ingang tot het hemelsch geluk. (H. Bern.)

Bezield met een levendig geloof, klaagde  
hij niet in zijn ziekte, maar verdroeg de pijnen  
met een voorbeeldig geduld.

Mijne dierbaren, treurt niet over mijn heen-  
gaan. Onze scheiding zal slechts tijdelijk zijn.  
Eenmaal zullen wij elkander wederzien en  
voor eeuwig vereenigd zijn.

Bidt voor mij, opdat God mij in Zijn oordeel  
barmhartig moge zijn en ik bij Hem ook Uw  
voorspreker moge zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid!