



Anglia 2
AHD & V

Ter herinnering aan
FRANKIE MEUWISSEN

Geboren: 8 juli 1977 te Montfort.
Overleden: 5 september 1980 te
Roermond.

Na een Engelenmis legden wij hem te
rusten op het kerkhof te Montfort op
8 september 1980.

—
Frankie,

Je kwam, je ging, een korte weg,
een vluchtig spoor in ons aardse land.

Vanwaar? Waarheen?

Wij weten slechts:

Vanuit Gods hand tot in Gods hand.

Liefste Frankie,

Jij was een zonnetje voor pappa en
mamma, een allerliefst broertje voor
Marcel en een vreugde-kind voor je
oma's en opa's.

Jij hilde, jij lachte, jij ontdekte zo
speels en aanhankelijk, met ons het le-
ven.

Dat Geluk, eens in vreugde-tranen ge-
boren, leggen wij nu met tranen van
verdriet terug in de handen van je
Schepper.

Als een engelenkindje blijven wij jou in

ons hart meedragen: wij weten dat jij
met ons mee blijft leven in het huis van
ons aller Vader.

Wij blijven bidden:

God, blijf ons nabij, ga lichtend voor
ons uit op ons verder levenspad.



De Heer en Mevrouw Meuwissen-Mes-
trom en Marcel danken U voor de blij-
ken van belangstelling bij het plotseling
overlijden en de begrafenis van hun
zoontje en broertje Frankie.

Begr. ond. J. H. Sniekers, Maasbracht.

Tel. 2036