

In de Vrede van Christus is toch nog vrij
onverwacht maar niet onvoorbereid
van ons heengegaan

Theodoor Mestrom

echtgenoot van

Anna Barbara Kauffman

De dierbare overledene werd geboren te Melick-Herkenbosch 12 oktober 1900 en overleed in het St. Laurentius-Ziekenhuis te Roermond, gesterkt door de Sakramenten der Zieken, 26 september 1972. Na een plechtige Eucharistieviering in de Kapel in 't Zand op vrijdag 29 september, werd hij begraven op de R.K. Begraafplaats „Tussen de Bergen”.

In het mensenleven zijn er telkens weer momenten, waarin het ons duidelijk wordt, dat Gods wegen niet de wegen van de mensen zijn. Wij zijn in Gods hand en Hij alleen weet wat voor de mens het beste is.

De overledene was sterk en stoer en hij wist niet wat ziek zijn betekende. Heel zijn leven heeft hij gewerkt voor zijn vrouw en kinderen. Vertrouwd was hij met de natuur en hij leefde als een vriend van de natuur.

Hij wist te genieten van het mooie van het leven. Agrariër was hij in hart en nieren.

Hij was een diep gelovig mens en hij had contact met zijn Heer, de Gever van alle goeds, het Geloof in zijn Heer was de bron van zijn leven.

Lieve vrouw, we hebben veel lief en leed samen gedragen en ik ben je dankbaar voor alles wat je voor mij betekend en gedaan hebt.

Ik weet dat jouw geloof je de kracht geeft dit offer te aanvaarden uit Gods hand.

Beste kinderen en kleinkinderen, jullie waren mijn trots en mijn vreugde; blijven jullie goed voor moeder zorgen.

Beste man en vader bedankt voor je voorbeeld van arbeidzaamheid en blijde levens-opvatting.

Familie en kennissen blijven jullie voor mij bidden.

O. L. Vrouw in 't Zand wees voor Uw trouwe dienaar, die zoveel processies begeleidde naar Uw heiligdom, een goede Voorspreekster bij Uw Goddelijke Zoon.

Moge hij rusten in Vrede.



Voor Uw deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis en de gebeden waarmee gij onze dierbare hebt begeleid, betuigen wij U onze oprechte dank.

A. B. MESTROM-KAUFFMAN

kinderen en kleinkinderen

De Zeswekendienst wordt gehouden op zondag 26 november om 10.30 uur in de Kapel in 't Zand.

PAX

