

JEZUS † MARIA † JOZEF † MARTINUS
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria Odilia Mestrom

WEDUWE VAN

Joannes Stocks

geboren te Montfort 29 Sept. 1865 en na 'n langdurige ziekte, meermalen gesterkt door de H. H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Linne 9 April 1951.

De dierbare overledene was 'n echt godsdienstige vrouw, die haar vrome leven wijdde aan arbeid en gebed. Tot op haar ouden dag ging zij in alle vroegte, in weer en wind, den verren weg naar de kerk, tot stichting van allen; daar ontving zij bij O.L. Heer troost en sterkte om 't kruis van leven en werken met liefde en geduld te dragen. Welk 'n groot loon zal de goede God haar thans geschonken hebben voor haar trouwe dienst en welbestede levensdagen. Haar hoge ouderdom was werkelijk 'n ere-kroon.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, ik heb gemeend u allen 'n goed voorbeeld en wijze lessen gegeven te hebben. Denkt daaraan nog dikwijls. Ik dank u allen voor uw toewijding en liefde, mij vooral op mijn ouden dag getoond. Bij O. L. Heer zal ik u gedenken en alles vergelden.

Heer geef hare ziel de eeuwige rust.

Onze Vader — Wees Gegroet

Wed. Houben Linne



Fra Angelico

WIJ SMEKEN U, O HEER, AAN ALLEN
DIE IN CHRISTUS RUSTEN, DE PLAATS
VAN VERKOELING, VAN LICHT EN
VAN VREDE TE WILLEN VERLENEN