

TIMOTEUS 1



Ter dankbare herinnering aan

## LEI MESTROM

Hij werd geboren te Maasbracht op 13 oktober 1944 en overleed geheel onverwacht te Montfort op 11 januari 1998.

Hij ontving het H. Sacrament van het H. Oliesel. De crematie vond plaats op 15 januari 1998 in het crematorium "Nedermaas" te Geleen.

---

Voor Uw medeleven en belangstelling danken wij U oprecht. Dit hebben wij zeer gewaardeerd.

Thei en Jes, *Jack en Nicole*  
Bertha en Piet, *Katja en Jean*.

De zeswekendienst is zaterdag 21 februari 1998 om 19.00 uur in de H. Catharinakerk te Montfort.

---

Schuren Uitvaartverzorging Linne



Lieve Lei,

In diepe droefheid nemen wij afscheid van jou. Wij waren zo eigen met elkaar, door een speciale band zo innig met elkaar verbonden, en nu dit..... Het valt ons zwaar jou te moeten missen en de leegte die is ontstaan te overbruggen. Wij waren zorgzaam voor elkaar en zo samen gelukkig.

Jouw dood maakt nu alles anders. Het is een zwaar kruis dat we nu moeten dragen.

Het enige wat ons over blijft is de herinnering aan jouw goede karakter. Je stond altijd voor ons klaar. Wij blijven je dankbaar dat je altijd zo goed voor Mam hebt gezorgd, jij "*Lei van Berberke*".

Je hield van de natuur en je kon genieten van het gezelschap van mensen. Voor de Schutterij heb je je jarenlang ingezet en veel betekend. Je familie en échte vrienden zullen je zeker niet vergeten.

Lei, bedankt voor je eenvoud, liefde en trouw!  
Rust zacht.