



Gedenk in uw gebed de ziel van zaliger

Anna Maria Mestrom

Echtgenote van

PETER REINIER DECKERS

De dierbare overledene werd geboren op 3 juni 1901 te Montfort en overleed te Linne, gesterkt door het Sacrament van de zieken, 20 juni 1966.

Na een arbeidzaam leven, terwijl men plannen maakte om in een nieuw huis van de verdiende rust te gaan genieten, is de dood gekomen die zich niet stoort aan wat mensen van plan zijn. Toch kwam de dood niet als een dief in de nacht, zo kreeg zij de gelegenheid zich te onderwerpen aan Gods bedoelingen. De pijn en ongemakken die de ziekte veroorzaakte heeft ze heldhaftig verdragen.

Haar gedragingen verwezen naar de sterke vrouw uit de H. Schrift.

Dierbare man en kinderen, gaarne was ik nog lang bij jullie gebleven. De mens wikt, God beschikt. Mijn nieuw huis is het Vaderhuis de Hemel.

Dank voor alles. Bewaart de vrede en weest liefdevol jegens elkander. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid.



Voor de vele blijken van deelneming en medeleven ons betoond tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare en zorgzame echtgenote en moeder, danken wij U allen heel hartelijk.

P. R. Deckers

Kinderen en kleinkinderen

Linne, juni 1966.