



Ter nagedachtenis aan

RENIER DECKERS

Lid van de Ambrosiusbroederschap.

weduwnaar van

Anna Mestrom

De dierbare overledene werd geboren te Linne 9 september 1902 en overleed plotseling, door het Sacrament van het H. Oliesel gezalfd tot een zalige dood, op 29 maart 1977. Hij vond zijn laatste rustplaats op het kerkhof Bergerkamp te Linne.

Met dankbaarheid zien wij terug op dit leven dat zich kenmerkte door nooit aflatende arbeid en uiterste inzet voor een groot gezin. Omdat hij het hart en middelpunt vormde van een grote familie werd zijn plotselinge dood zo pijnlijk ervaren en waren kinderen en kleinkinderen diep bedroefd. Toch dienen wij te overwegen dat dit plotseling sterven niet onvoorbereid was. Heel zijn leven deed hij de plichten die God hem had opgelegd, geschraagd door een eenvoudig diep geloof. Hoewel teleurstellingen hem soms niet bespaard bleven mocht hij toch genieten en zich verheugen over het welzijn van zijn kinderen, die hun vader navolgden in arbeid-

zaamheid en trouw aan het overgeleverde geloof. Moge hij nu de rust genieten als beloning door de Heer van alle goeds.

Laat ons bidden.

Heer, wij bevelen U aan de ziel van Uw dienaar Renier. Moge hij gestorven voor de wereld nu leven bij U en wat hij tijdens zijn aardse leven is tekortgekomen, wil dat vergeven in Uw eindeloze barmhartigheid, door Christus onze Heer. Amen.

H. Martinus, patroon van Linne, wees zijn voorspraak.



De familie dankt U hartelijk voor de blijken van deelneming ondervonden bij het plotseling overlijden en de begrafenis van hem die ons zo dierbaar was.

De laatste plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 15 mei 1977 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.