

In dankbare herinnering aan

JOSEPHINA MESTROM

echtgenote van

HEINRICH FRANZ WINAND SMEETS

geboren te Melick-Herkenbosch op 9 januari 1902 en overleden te Roermond op 5 november 1983.

Ze is een wonderlijk iets, je moeder. Anderen mogen je liefhebben maar alleen je moeder kent je.

Ze werkt voor je,
ze beschermt je,
ze heeft je lief.

Alles wat je ook doet wordt je door haar vergeven, want alleen zij begrijpt je.

Het enige onrecht dat zij je aandoet, is te sterven en je te verlaten.

Vertrouwend dat dit afscheid niet voor goed is hopen wij dat zij geborgen is in Gods liefde!



Voor uw blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

H.F.W. Smeets
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 december a.s. om 10.00 uur in de St. Laurentiuskerk te Maasniel.

