



**„tijd alleen verzacht de wonden  
waarvan men nooit geneest.”**

Ter dankbare herinnering aan

## **ERNEST MERTENS**

echtgenoot van

**EL MESTROM**

Hij werd geboren te Montfort op 18 mei 1931 en overleed geheel onverwachts aldaar op 29 maart 1987. Hij ontving het H. Sacrament van het Oliesel. Wij legden hem te rusten op het Kerkhof te Montfort op 2 april 1987.

Als we met open ogen en met een open hart onze weg blijven gaan, dan ontdekken we dat in het menselijk hart de hardnekkige behoefte leeft om beluisterd te worden, aangehoord en serieus genomen te worden. Want diep in het hart van iedere mens ligt de vitale wezenskern besloten van verlangen naar geborgenheid, liefde en trouw.

Het hart van de mens zal rust vinden wanneer hij daarin erkenning vindt, en dat alles met een mens weet te delen.

Ernest doorleefde die dankbare levensopgave diep met zijn dierbare vrouw El. Samen waren zij gelukkig.

Ernest wist dat het geluk van een mens niet wordt afgemeten naar veel activiteiten, naar bezit en functie, maar naar de levenskunst van het samen in liefde luisteren naar de stilte.

Dat besef maakte hem tot een tevreden mens. Ernest is te vroeg van ons heengegaan; en de tijd werd hem niet gegeven die levenskunst te voltooien.

Dat doet pijn. Maar er is veel om in dankbaarheid naar terug te kijken.

Als een vriend van de natuur was hij in die open natuur vaak in zijn element. Hij kon stil genieten van groen en bloemen, van vlinders en vogels.

Als je dat alles met liefde beluistert, hoor je

ook in eigen hart het lied van het leven, de harteklop van heel de schepping. En fijngevoelig word je dan voor alles wat edel is.

Dat alles deed Ernest als mens stil worden en leerde hem kijken naar de ziel van alle dingen. Maar ook zijn stil beleefde eenzaamheid, veroorzaakt door de tegenslag van jarenlange ziekte leerde hem, hoe hij luisteren kon naar stemmen van binnen. Daardoor ervoer hij zichzelf zoals een mens eigenlijk is: klein, kwetsbaar en hulpeloos vooral. In die leerschool van het leven leerde hij psychisch en fysiek operaties, pijn en ongemak te dragen zonder anderen daarmee tot last te willen zijn.

„Ernest, ondanks dat alles, heb je het knagende lijden van je zwakke gezondheid moedig gedragen. Op z'n tijd stond je stil om met de medemensen in het dorp een praatje te maken. Als eenvoudig mens zocht je met hen naar een opgewekt, een vriendelijk en vaak humoristisch woord. Spontaan stak je je handen uit naar je medemensen en je familie, naar handen van vriendschap en steun.

Zo was je bij ons een betrouwbaar mens. Zo reikte God zelf ook Zijn trouwe Hand en vond je Hem zelf, onzichtbaar en stil. Ernest, wij danken je voor alle liefde, voor alle trouw en vriendschap. Vraag voor ons, bij God, de kracht om verder te gaan door te leren genieten van de kleine dingen van het leven, als houvast voor de toekomst.”

---

Voor Uw blijken van medeleven betuig ik U mijn oprechte dank.

**El Mertens-Mestrom.**

De Zeswekendienst zal worden gehouden in de St. Catharinakerk te Montfort op zaterdagavond 16 mei 1987 om 19.00 uur.

---

Begr. ondern. Peusen, Echt. - Tel. 04754-6100