



In dankbare herinnering aan

Jo Mestrom

echtgenoot van

Cilia Vergoossen

* Montfort, 1 april 1933

† Maastricht, 10 september 2010

Na de plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen te Pey werd hij op 17 september 2010
te rusten gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Bedankt voor uw lieve woorden en blijken van medeleven.

Cilia Mestrom-Vergoossen
Kinderen en kleinkind.

Jo wordt herdacht tijdens de zeswekendienst op zaterdag 23 oktober om
19.00 uur in de parochiekerk te Pey.

Pas es-ze gelaef höbs, kèns-ze sjterve. Pap haet gelaef.

Pap was een echt buitenmens. Samen met mam, met wie hij meer dan 46 jaar lief en lied deelde, heeft hij altijd hard gewerkt. Hun huwelijk werd gezegend met 2 kinderen. Hij was een zorgzame man die altijd voor iedereen klaarstond. Voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind was hem niets teveel. Een betere man, vader, schoonvader en opa hadden wij ons niet kunnen wensen. Niemand deed ooit vergeefs een beroep op hem. Pap zei nooit "nee", hij had een hart van goud. Kim had een bijzondere plaats in opa's hart, met haar kon hij lachen en intens genieten.

We hebben dan ook 5 jaar geleden met ontzetting en droefheid gereageerd op het bericht van zijn ernstige ziekte. Een grote steun vond hij in het geloof en in het vertrouwen op O.L.V. van Rust te Heppeneert. Pap vond steeds weer de moed om opnieuw te beginnen.

Al die jaren toonde pap veerkracht. Mede daardoor trof zijn plotselinge heengaan ons zeer diep. Mam was tot de laatste dag zijn steun en toeverlaat.

Wij vinden nu troost in de overtuiging dat hem verdere pijn en angst zijn bespaard nu zijn leven zo abrupt is geëindigd.

We zullen hem missen maar in onze herinnering blijft hij altijd voortleven.

Pap, bedanktj veur alles...

Cilia
Erik en Sandra, Kim
Frieda en Marcel