



In dankbare herinnering aan

Herman Mestrom

Hij is geboren te Montfort op 28 februari 1952 en overleden in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 18 februari 2008. De crematie vond plaats te Baexem op 23 februari 2008 en vervolgens de bijzetting in het ouderlijk graf te Montfort.

Het is onwezenlijk en niet te bevatten nu Herman er plotseling niet meer is.

Herman groeide op te Montfort, ging daar een korte periode naar de lagere school en stapte vervolgens over naar aangepast onderwijs te Roermond.

Na afronding van de schoolperiode ging hij naar de sociale werkvoorziening. Daar vervulde hij op zijn eigen wijze vol toewijding en plichtsgetrouw zijn taken.

Na het overlijden van vader bleef Herman alleen met moeder achter totdat moeder werd opgenomen in het verpleeghuis. Toen brak de periode aan van wonen te Maasbracht. In deze periode heeft hij nog op grootse wijze zijn 25-jarig dienstjubileum bij de Westrom-bedrijven mogen vieren. Daar was hij terecht heel trots op. Niet lang daarna is Herman overgestapt naar zijn "werk" te Heel. Ook daar wist hij heel gauw veel sympathie te winnen en bleek

werkelijk erg geliefd te zijn bij zijn collegae en leidinggeevenden.

Gewoonlijk ging Herman 's morgens met frisse moed en goede zin naar zijn werk te Heel, zo ook op maandag 18 februari. Volkomen onverwacht kwam diezelfde maandagmiddag het verontrustende bericht dat Herman vanuit zijn werkplek met spoed overgebracht was naar het ziekenhuis te Roermond waar hij even later is overleden.

We denken aan Herman terug als een fijne en rustige man, hij genoot van wat het leven hem bracht en gaf. Hij was zeer gesteld op zijn medebewoners en leidinggeevenden te Maasbracht, zijn vroegere burens te Montfort, zijn collegae en leidinggeevenden te Heel en zijn hele familie.

Herman, bedankt voor alles wat wij samen met jou mee mochten maken. Wij zullen jou altijd als een fijn mens blijven gedenken en goede herinneringen aan je bewaren. Wij zullen je missen en niet vergeten. Leef nu samen met pap en mam gelukkig bij God.

Wij danken u van harte voor uw oprecht medeleven bij dit afscheid van Herman en nodigen u uit voor de plechtige zeswekendienst die gehouden zal worden op zaterdag 5 april 2008 om 19.00 uur in de St. Catharinakerk te Montfort.

Familie Mestrom