



Dank voor alle
goede zorgen



Ter dankbare nagedachtenis aan

WILLEM MESTROM

weduwnaar van
IDA LINSSEN

Hij werd geboren te Montfort 15 augustus 1896 en overleed, na een kortstondige ziekte, in het verpleegtehuis St. Camillus te Roermond 5 maart 1980, tijdig voorzien van het Sacrament der zieken. In de aarde van Linne is hij door de begrafenis wederom teruggekeerd op het kerkhof „Bergerkamp“, in de hoop der verrijzenis.

Hij was een eenvoudige mens maar wel zeer wijs. Hij kende het leven in zijn vreugde maar ook in zijn hardheid. Een gelukkig huwelijk was hem toebedeeld maar tegelijk eiste de arbeid voor zijn gezin van hem een stuk gezondheid. Dat heeft hem nooit verbitterd. Hij bleef een open mens met belangstelling en zorg naar zijn dierbaren. Zorg en bezorgdheid ten einde toe: daarmede mogen wij zijn leven wel kenschetsen. Zijn groot geloof heeft onze bewondering afgedwongen: Toen zijn echtgenote stierf en zijn zoon Thei. Hij bleef geloven, hopen en vertrouwen dat er voor een gelovige mens toekomst is. Dat is het paasfeest waarheen wij op weg zijn en dat nu voor hem werkelijkheid geworden is. Vanuit dit geloof sprak hij ook zijn laatste woord: „Kinderen, moge God jullie zegenen“. Dit woord is zeer indrukwekkend en zegt ook alles.

Moge hij in vrede rusten.



Wij danken U allen van harte voor uw medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van hem die ons zo dierbaar was.

Kinderen en kleinkinderen
MESTROM

De laatste zeswekendienst zal voor hem gehouden worden op zondag 27 april 1980 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

Begr. ond. Th. Schuren, Linne