



Ter herinnering aan

Sjeng Mestrom

echtgenoot van
Truus Zeegers

Hij werd geboren te Montfort op 4 september 1924 en overleed na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis St. Camillus te Roermond op 5 januari 1994.

Pap was een "Mofertse jòng", hij groeide op in de Zandj in de twintiger en dertiger jaren. Uit die tijd wist hij menig sappig verhaal te vertellen. Daarnaast maakte ook de armoede uit de crisisjaren grote indruk op hem.

Als adolescent maakte hij de oorlog mee. Vooral de bombardementen op Montfort in die laatste oorlogsdagen stonden in zijn geheugen gegrift. Hij was dan ook dankbaar toen hij op latere leeftijd mee kon helpen aan de tot standkoming van een boek over de bevrijding van Montfort.

In zijn gezin was hij de spil. Een vader die de zaken zo goed mogelijk regelde voor vrouw en kinderen. Hij genoot er met volle teugen van om met zijn gezin te wandelen en fietsen in de natuur. Als kinderen genoten we van jongs af aan van zijn humorvolle en soms wel erg sterke verhalen.

Hij was in zijn werk voor het ziekenfonds een graag geziene gast in vele gezinnen in Montfort en omgeving. Fluitend deed hij z'n werk, en putte daaruit energie voor z'n grote hobbys: de voetbalclub waarvan hij 25 jaar bestuurslid was en het schrijven van artikelen.

Ons huis was een open huis voor iedereen waar pap mee in contact kwam. Trots waren we als mensen om zijn advies kwamen vragen.

Veel te vroeg kwam zijn ziekte als een nacht over dit sprankelend leven. De woorden en daarmee het contact met de mensen werd hem langzaam maar zeker ontnomen. Geheel in zijn aard is hij de laatste tien jaar van zijn leven de ongelijke strijd aangegaan met zijn ziekte.

Dankbaar zijn wij als kinderen voor familie en vrienden waar papa en mam in die dagen nog altijd een open deur vonden. Grote bewondering en diepe dankbaarheid hebben wij voor mam, die in haar liefde voor pap, het onmogelijke presteerde en hem thuis bleef verzorgen tot hij dit besef niet meer had.

Pap was een gelovig mens en realiseerde zich de tijdelijkheid van het menselijk bestaan in Gods eeuwige schepping. God, pap heeft de rust verdiend die hem tijdens het leven ontnomen werd. Geef hem die eeuwige rust in Uw land van vrede.



Wij danken U voor al Uw medeleven.

Truus Mestrom - Zeegers
kinderen en kleinkinderen.

De zeswekdienst wordt gehouden op zaterdag 19 februari 1994 om 19.00 uur in de H. Cathari-kerk te Montfort.