

In liefdevolle herinnering aan

Har Mestrom

* Linne, 15 oktober 1925

† Herten, 7 oktober 2009

echtgenoot van

Cor Mestrom - Geerlings

Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw medeleven, dit is voor ons een enorme troost.

Cor Mestrom - Geerlings
kinderen en kleinkinderen

De zeswewekdienst zal gehouden worden op zaterdag 28 november om 19.15 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

Het is nog maar een paar dagen geleden dat alles zo anders was. Ondanks dat we het contact met je al enige tijd hadden verloren, voelde het samenzijn nog zo vertrouwd. Samen met mam was je het fundament van ons gezin, op je eigen manier. Je leven stond volledig in het teken van mam en je drie jongens. Ook voor je kleinkinderen wilde je alleen maar het beste.

Zelfs naast je werk bij DSM ging je nog bijna elke dag bij anderen klussen; tuinieren, schilderen of behangen. Alles met maar één doel: wij moesten het goed hebben en alle kans op ontwikkeling krijgen. Dat was jouw manier om je liefde voor ons te tonen. Waar je ook kwam, mensen die jou kenden hadden veel waardering voor je.

Je had nooit veel tijd voor hobby's, maar zingen bij mannenkoor St. Caecilia werd op een gegeven moment je lust en je leven. Repetities sloeg je nooit over.

Je leven veranderde plotseling toen je op je 64-ste een beroerte kreeg en de kracht uit je lichaam verdween. Dit heb je nooit echt kunnen accepteren en we zagen hoe dit je veranderde. Ondanks dit heb je je vrolijkheid nooit echt verloren en heb je met je zang, versjes en grapjes ons, je kleinkinderen en andere mensen om je heen, veel plezier gedaan. In het zorgcentrum in Herten, waar je samen met mam de laatste twee jaren woonde, was je vaak het vrolijke middelpunt.

We kunnen nu niet meer naar je toekomen. De leegte is al voelbaar, maar, pap, we hebben je niet verloren, daarvoor gaf je ons te veel.

