

K  
JEZUS, MARIA, JOSEPH.

Bid voor de ziel van zaliger

Mejuffrouw

24151  
**CHRISTINA, HUBERTINA ZEELEN,**

Weduwe van den Weled. Heer

**ANTOON MESTROM.**

De dierbare overledene werd den 31 Juli 1870 te Montfort geboren en overleed aldaar voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, met volle berusting in Gods H. Wil, den 19 December 1929.

In den morgen bezocht de goddelijke Bruidgom zijne bruid, omdat Hij, volgens zijne belofte haar die zijn goddelijk Hart zoo innig ver-eerde, eene veilige toevlucht wilde zijn in de ure des doods. (4 Belofte).

Want eenige uren later, riep de engel des doods, „ga uit Hem te gemoet”. (Matth. 25, 6) Die ontmoeting behoefde ze niet te duchten. Van hare vroegste jeugd in de vrees des Heeren onderwezen, richtte zij geheel haar leven naar 't woord van den H. Paulus, „wat gij geleerd èn ontvangen èn gehoord èn gezien hebt in ons, beoefent dat”. (Phil. 4—9).

Mocht zij zeggen: „Hij beproefde mij gelijk goud dat door het vuur gaat; mijn voet volgde zijne voetstappen, op zijn weg lette ik en week daarvan niet af, (Job. 23—10) dan was 't omdat zij haar lijden met de smarten van Jezus goddelijk Hart vereenigde. Zoo werd het van haar waar: Door uwe lijdzaamheid zult gij uwe zielen behouden. (Luc 21—19.)

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan eene hopelooze ziekte, Ter wille van Jezus goddelijk Hart, bid voor haar.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht (300 d. afl.)

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. 7 maal 40 d. afl.)

---

J TISSEN, Koster, Montfort.