



rob

Ter herinnering aan

Rob Meuwissen

geboren op 23 augustus 1983,
overleden op 3 mei 1993 in
Montfort

Na de H. Eucharistieviering in de
kerk van de H. Catharina te
Montfort op vrijdag 7 mei, legden
wij hem te rusten op het R.K.
Kerkhof aldaar.

*grote vogel
zo vrij in de lucht
vertel me
je spannende verhalen
kom mij dan
zo nu en dan eens halen
dan kunnen wij
samen op de
vlucht ...*

Spontaan.

Dat was de levenswijze van Rob.
Nooit was hem iets te veel.

Hierbij kwamen zijn mam en pap
en broertjes altijd voorop.

Samen met hen was hij heel
gelukkig,

Ook toen hij ziek thuis moest
blijven uit school en zijn vele
vriendjes daar, intens miste.

Moedig droeg hij zijn ziekte.

Klagen hoorde je hem nooit.

Vrolijk ...

Zo zullen wij ons Rob altijd blijven
herinneren.

Wij danken u hartelijk voor uw
warme belangstelling bij de ziekte
en het overlijden van onze Rob.

André en Toos Meuwissen - Mestrom
Marcel
Paul