

Jezus † Maria † Jozef † Barbara

Bid voor de zielerust van zaliger

Barbara, Hubertina Cremers,

Weduwe van

Theodorus, Hubertus Mestrom,

geb. te Montfort 30 Maart 1884 en voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, aldaar godvruchtig in den Heer overleden
6 October 1943.

—
Reeds vroegtijdig verloor zij haar echtgenoot, en zoo stond zij alleen voor alle zorgen en voor de zware taak, die het huisgezin en de opvoeding der kinderen vraagt.

Als een goede christen vertrouwde zij steeds op onze Lieve Heer. De Heer was haar kracht en haar troost.

Ook de beproevingen, die God haar overzond verdroeg zij met een voorbeeldig geduld, zich steeds herinnerende, dat het lijden van dezen tijd van geen waarde is, bij de toekomstige heerlijkheid, welke in ons geopenbaard zal worden.

Op het einde des levens kon zij gerust met volle tevredenheid terugblikken op haar afgelegd en welbestede leven.

Dierbare kinderen en familie; geheel mijn leven heb ik voor u gewerkt en gebeden; blijft ook gij voor mij bidden, eenmaal zullen we elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. all.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
(300 d. all.)

Onze Vader — Wees Gegroet.

Dat zij ruste in vrede. Amen.

J. Gootzen, Koster-Org. Montfort.