



Ter liefde van Jezus.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

HENRICUS HUBERTUS MESTROM ,

Geboren te *Montfort* den 26 Augustus 1835 ,
en , voorzien met de laatste HH. Sacramenten
in volkomen overgeving aan Gods wil , aldaar
overleden den 18 Februarij 1860.

*Wie God vreest , dien zal het wel gaan in zijn
uiterste en hij zal bij zijn afscheiden van den
Heer gezegend worden.* Sir. I. 13.

*God had behagen in zijne ziel , daarom heeft
hij zich gehaast hem uit het midden der boos-
heden weg te voeren.* Sap. IV. 14.

*Dit alleen heb ik maar noodig , o Heer , dat
ik gunst voor uw aanschijn moge vinden.*
Sch. XXXIII. 15.

*Jezus , Maria , Jozef ! ik geef U mijn hart , mijne ziel
en mijn leven.*

*Jezus , Maria , Joseph ! laat mijne ziel met U in vrede
rusten.*

*Jezus , Maria , Jozef ! staat mij bij in mijnen laatsten
doodstrijd.*

GEBED.

Wij smeeken U , o Heer ! wees de ziel van uwen dienaar
HENRICUS HUBERTUS , naar uwe goedertierenheid genadig en
herstel hem , die nu van de besmetting der sterfelijkheid ge-
zuiverd is in het Erfdeel der eeuwige zaligheid , door Jezus
Christus onzen Heer. Amen.

Roermond , gedrukt bij J. J. Rom en .