

Ter herinnering aan
HENDRIKA WAGENAARS

echtgenote van
CORNELIS VAN DER SLOOT

Geboren te Liempde 20 september 1906,
overleden te 's-Hertogenbosch 6 dec. 1978.

Het is allemaal vlug gegaan. Nooit ziek geweest en ineens in een paar weken heeft de Heer van al wat leeft, haar tot Zich geroepen.

Zij was een sterke vrouw. Erg werkzaam. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ergens mee bezig: voor haar gezin, voor de winkel, voor de mensen. Zij was sterk en flink, maar met een klein hartje. Zij heeft heel wat mensen geholpen, die een beroep op haar deden.

Zij had blijkbaar goed geluisterd naar het evangelie: „Wat ge voor de geringsten van mijn broeders hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan”. Daarbij was zij godsdienstig. Zij zou geen zondag overslaan om naar de kerk te gaan. Maar het was ook geen zondag voor haar, als haar kinderen en kleinkinderen niet bij haar thuis waren geweest. Daarom hopen en verwachten wij, dat de Heer nu tot haar zegt: „Treedt binnen in de vreugde van uw Heer”.

Mijn beste man, ik dank je voor alles wat ge in de meer dan veertig jaren van ons huwelijk voor mij hebt gedaan. We waren gelukkig met elkaar. Zoek uw troost en kracht vooral bij God. Hij zal helpen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik vertrouw er op dat gij goed voor vader zult zijn en de eensgezindheid onder elkaar zult bewaren. Blijft God voor ogen houden, want zonder Hem maakt ge niets klaar.

God onze Vader, ontferm U over Uw dienaar Hendrika en neem haar op in uw heerlijkheid. Ontferm U ook over ons, die achterblijven en help ons zó te leven, dat we eens bij U mogen zijn in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Voor de vele bliken van medeleven bij het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma, zijn wij u zeer dankbaar.

C. van der Sloot
Kinderen en kleinkinderen