



Een dankbare herinnering aan

Petronella M.J. van der Sloot

weduwe van

Jan C. Versantvoort

Geboren te Boxtel op 23 maart 1900.

Overleden te 's-Hertogenbosch op 21 augustus 1994.

Ze was een hartelijke en gastvrije Brabantse vrouw. Thuis stond de koffie altijd klaar en hoe meer volk er over de vloer kwam hoe liever ze het had. Haar eerlijkheid en haar humor trok vele mensen aan. Ze was immers opgeruimd van aard en hield van zingen en kaarten. Maar ook als er geholpen moest worden, werd er nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Hierbij ging haar zorgzaam hart altijd op eerste plaats uit naar haar gezin, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Zó zette ze de levenswijsheid, die ze als kind van haar eigen moeder meegekregen had, in daden om.

Met haar echtgenoot Kees heeft ze 60 jaren lang een gelukkig huwelijk gehad. Zijn heengaan, nu 11 jaren geleden, deed haar pijn. Het zelfde verdriet voelde ze bij het te vroege afscheid van haar dochter Nellie en haar twee kleinkinderen. Ook de stap van haar eigen huisje naar het verpleeghuis „Oosterhof” -waar ze de laatste vier en een halfjaar gewoond heeft- was voor haar niet gemakkelijk. Dapper heeft ze deze tegenslagen gedragen. Ongetwijfeld was haar groot geloof en haar kinderlijk vertrouwen in Maria, de Zoete Moeder van Den Bosch, hierbij een grote steun en kracht.

Terwijl we geloven dat ze nu weer gelukkig is met haar man, blijft ze ook bij ons voortleven als een vrouw met het hart op de juiste plaats, die werkte alsof alles van haar zelf afhing en die bad alsof alles alleen van God afhing.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van onze goede moeder, oma en overgrootmoeder, danken wij u hartelijk.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen