

Dankbaar gedenken wij

JAN JOHAN VAN KASTEREN

echtgenoot van

JOHANNA MARIA VAN DER SLOOT

Geboren te Gemonde 24 juli 1912, en overleden te Boxtel op zondag 7 oktober 1973, nog gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken. Begraven op het kerkhof van de St. Theresia-parochie aldaar op 11 oktober d.a.v.

Na enige tijd van onzekerheid werd hem tenslotte duidelijk, dat zijn ziekte niet meer zou genezen. In bewonderenswaardige rust en met oprechte overgave heeft hij zich hiermede verenigd en dit zware offer aanvaard uit de hand van God. Want hij was een gelovig mens in heel zijn denken en doen.

Zijn gezin en zijn familie ging hem boven alles. Wat nog duidelijk bleek uit de woorden, die hij sprak tot zijn vrouw en kinderen, vlak voor zijn dood.

Ook op sociaal en cultureel gebied droeg hij het zijne bij, als lid van het kerkkoor „St. Cecilia”, en bestuurslid van de fanfare „St. Arnoldus”.

Maar bij alle zaken die hij ondernam, stond de landbouw op de eerste plaats, en was hij het meest deskundig. Vandaar ook was hij ruim twintig jaar bestuurslid van de N. C. B. afd. Boxtel: velen met raad en daad bijstaande.

Graag ook op zoek naar Gods schoonheden in de heerlijkheid van de natuur: dierenvriend en sportief; ruiter en jager. Steeds evenwichtig; innerlijk rustig en uiterlijk bedrijvig. Zo zal hij in onze herinnering blijven.

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond bij ziekte en overlijden van onze dierbare man en zorgzame vader, betuigen wij u onze welgemeende dank.

J. M. van Kasteren-v.d. Sloot
en kinderen.