



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Joannes van der Sloot,**

echtgenoot van

**Martina van Weert,**

geboren te Gemonde 22 Sept. 1878 en  
aldaar overleden 1 Jan. 1931.

Ontferm U mijner, Heer, want mijn  
leven is in smarten bezweken en mijne  
jaren in zuchten.

Heer, handel met mij volgens uwen  
wil, want het is beter te sterven dan te  
leven, wijl de eeuwige rust wenschelijker  
is, dan eene aanhoudende ziekte.

Dierbare echtgenoot, wees niet be-  
droefd gelijk zij, die zij geen hoop hebben.

Mijne kinderen, dient den Heer met  
oprechtheid en eert uwe moeder al de  
dagen uws levens.

Wij smeecken U, o barmhartige Jezus,  
open uwen dienaar Joannes de deur des  
levens, opdat hij zich met uwe heiligen  
in de eeuwige vreugde verblijde.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.  
(300 dagen aflaat).

R. I. P.

Th. v. Kempen, Koster, Gemonde.



**MATER DOLOROSA.**

Goedertierene Moeder,  
bid voor de arme zielen.

Mère bienheureuse,  
priez pour les pauvres âmes.