

Ter nagedachtenis aan
MARTINA VAN WEERT

Zij werd geboren uit het gezin van 10 kinderen van de familie van Weert-van de Meerendonk op de 11e juni 1876.

Zij trouwde in 1904 met Jan v. d. Sloot, overleden in 1931.

Uit dit huwelijk werden geboren 8 kinderen, waarvan nog vijf in leven zijn.

Zij is overleden 4 januari 1960 in Gemonde en aldaar begraven 8 januari 1960.

Wij waren bewogen door de plotselinge dood van deze vrouw, die in een winkel in Gemonde inkopen deed en dan plotseling tot God geroepen werd met nog even de tijd voor H. Absolutie en H. Oliesel.

Deze vrouw had reeds zes jaren een rustig leven in het pension van de zusters, goed verzorgd, zoals ze verdiend had, na een zwaar en moeilijk leven van een moeder in een groot gezin en meer dan 20 jaren als weduwe geleefd te hebben.

Haar kinderen, allen tot staat en stand gekomen, waardeerden haar om de grote zorgen waarin zij geleefd heeft, terwille van haar gezin, en terwille van haar zieke man.

Zij was een voorbeeld van godsdienstigheid en tevredenheid des harten, waarmede zij in staat was de grote moeilijkheden te overwinnen en haar gezin te leiden.

Mijne dierbare kinderen, zonder afscheid van jullie te hebben genomen, heeft God voor mij de poorten des Hemels geopend. Dit bedroefd ons wel, maar God heeft in zijn goedheid mij nu alles gegeven wat er aan geluk mogelijk is, in eeuwige bezitten van God zelf.

Ik wil in uw gedachtenis blijven voortleven opdat ook gij mij zult navolgen in de dagelijkse zorgen van uw gezin.

Leeft allen in godsdienstigheid en tevredenheid. Mogen wij eens elkaar terugzien bij God.

U, eerw. zusters en allen die mij omgeven hebt in het klooster, mijn dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Th. van Kempen, koster — Gemonde

