



Gezegend ben je, wanneer je opgroeit  
in een omarming van liefde. . . .

Met deze nagedachtenis nemen we  
afscheid van onze lieve moeder en oma

**MARIA VAN DER SLOOT**

weduwe van

**Petrus Leonardus Strik**

Geboren 17 juni 1909 te Boxtel,  
overleden 11 september 1994 te Boxtel,  
begraven 15 september 1994  
te Lennisheuvel, Boxtel.

Moeder is heengegaan. Zo rustig en tevreden als zij geleefd heeft, is zij ook gestorven.

Toen bleek dat moeder nooit meer zou kunnen lopen, kwam zij niet in opstand, maar aanvaardde en verwerkte dat op haar manier. Geen klacht of protest kwam over haar lippen.

Wij bewaren een fijne herinnering aan moeder. Zij was vol liefde voor haar man en onze vader die zij jarenlang verzorgde en verpleegde.

Belangrijke beslissingen werden door haar genomen. Wij vertrouwden op haar

verstandig inzicht. Ze was een gastvrije vrouw waar men altijd terecht kon.

Veel verdriet en ongeloof had zij bij het sterven van haar man, waar zij bijna 50 jaar mee getrouwd was.

Ze verheugde zich zo op hun gouden bruiloft. Binnen een half jaar, terwijl ze nog volop bezig was haar verdriet te verwerken, stierf haar schoonzoon Rinus, op wie ze zeer gesteld was.

Moeder was sterk, maar werd stiller en sloot dit verdriet op in haar hart.

Ze mijmerde veel.

Gelukkig besloot ze naar Huize Emmaus te verhuizen, waar haar zus en schoonzus al woonden, waar ze een fijne tijd had. Ze legden samen een kaartje en was zeer gelukkig toen haar jongste zus ook deel ging uitmaken van de Emmausgemeenschap. Vol dankbaarheid kijken wij op deze tijd terug.

Wij zijn haar dankbaar voor haar voorbeeld en de vele jaren dat zij in ons midden was.

Voor uw medeleven bij het overlijden en de belangstelling bij de uitvaart van onze moeder en oma, zijn wij U oprecht dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen.