

Ter herinnering aan
MARIA VERSANTVOORT

echtgenote van
GERARDUS VAN DER SLOOT

Geboren te Esch 28 april 1900,
overleden 9 augustus 1975.

Vrij plotseling is moeder van ons heengegaan. Wij zullen haar missen, want zij was als de sterke vrouw uit het Boek der Wijsheid. Zonder klagen, steeds monter en opgewekt zorgde zij voor haar gezin. Meer dan veertig jaren was zij dagelijks te vinden achter de toonbank en pakkend en schuddend met de winkelwaar luisterde zij geduldig naar de verhalen van haar klanten. Reeds op deze wijze heeft zij veel goed gedaan. Zij genoot verder van de kleine dingen van het leven, waaronder ook hoorde het uitrijden met vader.

Moeder was diep gelovig. Het bidden van het Rozenhoedje sloeg zij niet gemakkelijk over. Dan bad zij voor ons, haar kinderen en kleinkinderen en voor anderen, die het nodig hadden.

We vertrouwen er op dat moeder nu in de hemel is omdat zij zo goed mogelijk God beminde boven alles en de naasten als zichzelf.

Mijn geliefde man, we hebben het goed gehad bij elkaar meer dan vijftig jaar. Daar moeten we God voor bedanken. Ook nu zal Hij je niet in de steek laten. Werp al uw zorgen op Hem.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, weest goed voor vader en voor elkaar en blijft trouw aan het geloof, want zonder God kunt ge niets.