



Bid voor de ziel van Zaliger

HENDRIKUS VAN DER SLOOT,

Lid der H. Familie, der Processie Boxtel-Kevelaer,
der Broederschap van het H. Bloed, der Vughtsche
Processie, van den Levenden Rozenkrans en
Apostolaat des Gebeds,

geboren te Boxtel 31 Augustus 1872
en aldaar overleden 6 Juli 1933,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Echtgenoot van

Maria Anna van der Velden.

Hij was ziek geworden en er was niemand, die hem helpen kon. Zalig echter de dienstknecht, dien de Heer, als hij komt, wakend vindt. H. Schrift.

Een zalig sterfbed is het loon van een goed leven. Mijn God, gedenk hoe ik voor U geleefd heb in eenvoudigheid en met een oprecht gemoed.

I Cor. I

Dierbare Echtgenoot, geef uw hart niet over aan droefheid, doch stel uw vertrouwen op God, Hij zal U helpen.

Dierbare kinderen, eert uwe moeder alle dagen van haar leven, want die zijne moeder eert, doet als iemand, die schatten vergaart. Onderhoudt de geboden en legt u toe op godsvrucht, want de godsvrucht is tot alles nuttig, en gedenkt steeds dat ook gij eenmaal sterven zult.

H. Schrift.

Bidt allen voor mij.

Esth. IV.

Mijn Jezus barmhartigheid
Dat hij ruste in vrede. Amen.

W. Grilis, koster St. Petrus, Boxtel.



ALLERZOETSTE HART VAN JESUS
wees niet mijn rechter, maar mijn Zaligmaker
(50 dagen afzet)