



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Petronella van der Heijden,

WEDUWE VAN

Antoon van der Sloot,

gehoren te Gemonte 15 April 1823 en voor-
 zien van de H. Sacramenten aldaar
 overleden 27 Januari 1920.

Eene eerekroon zijn de hooft jaren, die
 op de wegen der gerechtigheid gevonden
 worden. Prov. XVI, 31.

Heer, handel nu met mij volgens uw goed-
 denken; wend uw aanschijn van mij niet af,
 en verlaat mij niet in uwe gramschap; maar
 werp een oogslag van medelijden op mij en
 beveel, dat mijne ziel in vrede ontvangen
 worde, want het is mij voordaeiliger te ster-
 ven dan nog langer te leven.

Job III, 6. Psal. XXVI, 9. Psal. XXVI, 16.

Het is een zalig en heilig gedachte voor
 de overledenen te bidden, opdat zij van
 hunne zonden onthouden worden.

II Mach. XII, 46.

Daarom, mijne kinderen, hebt medelijden
 met mijne ziel en komt mij bij God te hulp
 door uwe gebeden voor mij aan Hem op
 te dragen. IV Reg. I, ES, 14. Rom. XV, 30.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dag afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
 (300 d. afl.)

Dat zij ruste in vrede.

P. J. Vervoort, koster — Gemonte.



C. Deici

○ Maria, Moeder van God en
 Moeder van barmhertigheid,
 bid voor ons en voor de
 afgestorvenen.

100 dagen cretaal.