

In liefde gedenken wij
CORNELIS VAN DER SLOOT
weduwnaar van
HENDRIKA WAGENAARS

Hij werd geboren te Boxtel op 30 november 1904 en overleed aldaar op 8 februari 1983.

Met paard en wagen langs Gods wegen heeft hij heel wat afstanden afgelegd: met zijn „rijdende winkel” van huis-tot-huis bracht hij niet alleen winkelwaar, maar ook zijn vriendelijkheid, zijn praatje en zijn lach. Zo kende hij veel mensen en nog meer mensen kenden hem als een sterke mens met een klein warm hart. Zo is hij oud geworden maar bleef een mens die wist te genieten van elke dag van het leven en in de liefde voor paarden bewaarde hij alle herinneringen aan vroeger.

Dankbaar was hij voor alle fijne dingen en heel gelukkig dat hij de veertigjarige bruiloft had mogen vieren met de vrouw met wie hij zijn zaak, zijn leven, zijn gezin had opgebouwd. Hij heeft haar dan ook heel erg gemist de laatste jaren van zijn leven. Maar net als zij bleef hij door de gordijntjes kijken of zijn

kinderen niet kwamen en hield hij de prestaties van zijn kleinkinderen bij zo goed als hij nog kon. Hij ging zijn levensweg ook met het geloof in Jezus' boodschap dat er in het huis van de Vader plaats is voor velen.

Met dat geloof leggen wij hem in de hand van onze God, maar hij laat ons heel veel goede herinneringen na die wij dankbaar zullen bewaren.



Hartelijk dank voor Uw meeleven bij het overlijden en de uitvaart van onze vader, schoonvader en opa.

Familie v. d. Sloot

Boxtel, 11 februari 1983