

Bid voor de ziel van zaliger

Wilhelmina van der Sloot,

lid v. d. Voortplanting des Geloofs,
geboren te Boxtel 24 Januari 1875,
aldaar overleden 1 Augustus 1942,
voorzien v. d. l.l. H.H. Sacramenten.

Echtgenoot van

Wilhelmus Marinus van Oorschot.

Onze roem is deze: de getuigenis van ons geweten, dat wij in deze wereld in eenvoudigheid des harten en oprechtheid hebben gewandeld en niet hebben omgezien naar de ijdelheden en valsche dwaasheden.

Moeder van een groot gezin, heeft zij haar leven doorgebracht in zorgzaamheid en gebed. Zij leefde voor haar kinderen en het was haar eerste zorg hen tot God te leiden. Hoeveel goeds toch dankt de wereld aan brave moeders.

Zoo lang zij kon, ging zij ter kerke; het gebed was haar de onmisbare steun in het leven.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad.

Zoo staan haar kinderen op, om haar te prijzen en te danken voor wat zij door woord en voorbeeld in hun leven gewrocht heeft.

Dierbare man, kinderen en kleinkinderen, bemint elkander met broederlijke liefde. Blijft vader gelukkig maken door Uw dankbare genegenheid. Ik ga van U heen, maar God zal met U zijn; helpt mij door Uw gebeden tot God, opdat wij elkander in den hemel mogen wederzien.

Mijn Jezus barmhartigheid.

K. P. v. d. Braak, koster H. Hart, Boxtel.



MATER DOLOROSA

Maria, vol van smarten,
Moeder aller Christenen,
bid voor ons.