



Bid voor de ziel van zaliger

CORNELIS VAN BREUGEL

Prefect der H. Familie, lid van de Broederschap van het H. Bloed en v. d. Voortpl. des Geloofs, geboren te St. Michiels-Gestel 27 December 1865 en overleden te Boxtel na voorzlen te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, 17 Februari 1950.

Echtgenoot van

JOHANNA MARIA v. d. SLOOT.

In alle stilte en volmaakte kalmte is hij ontslapen in de Heer. Uitgeput van krachten stierf hij in een gezegende ouderdom, om zijn eeuwig loon te gaan ontvangen bij God.

Die de Heer vreest, zal het welgaan in zijn uiterste en op zijn sterfbed zal hij gezegend worden.

Hoe gelukkig zijn zij, die langzaam en van verre het uur van hun dood zien naderen, zo bereiden zij zich voor om zalig te sterven.

Welk een geluk, na een trouw vereerder van Jezus, Maria en Jozef te zijn geweest op aarde, in hun heilig gezelschap opgenomen te worden in de hemel.

Dierbare Echtgenote en Kinderen, troost u, want slechts door de tijd zijn wij gescheiden, de eeuwigheid zal ons weer verenigen.

Bidt allen voor mij, ook ik zal u niet vergeten.

Jezus, Maria, Jozef, verlicht ons, komt ons te hulp, maakt ons zalig.

W. Grills, koester St. Petrus, Boxtel.



Gij allen, die mij gekend hebt,
gedenkt mij in uw gebeden.