

Ter herinnering aan

Bert van der Sloot

echtgenoot van

Zus van der Sloot - van Beers

Bert werd op 31 augustus 1932 te Lennisheuvel geboren en overleed op 8 december 2001 te 's-Hertogenbosch.

Wij hebben hem op 13 december 2001 begraven op het kerkhof van de parochie St. Theresia in zijn woonplaats Lennisheuvel.

Bert werd voor de oorlog geboren en kwam uit een klein gezin. Tezamen met zijn ouders en broer groeide hij op in Lennisheuvel. In 1991 verhuisde Bert samen met Zus naar zijn nieuwe huis welke hij naast z'n ouderlijk huis had gebouwd.

Overal waar hij kwam was hij welkom, altijd was er wel iets te vertellen. Helaas kwam hij door problemen met zijn hart in de WAO terecht. In 1984 werd hij aan zijn hart geopereerd.

Bert was vaak buiten te vinden, werkte op het land en had gouden handen. Als iets kapot was maakte hij het altijd zelf. Het onderhoud aan zijn spullen, zoals zijn tractor, deed hij altijd zelf. Van techniek had hij veel verstand. Ook anderen met technische problemen helpen, deed hij graag. Je klopte nooit tevergeefs bij hem aan. Bert kocht bomen die hij kloofde, en waarvan hij de hele winter weer warm zat. Het aantal "Canidassen" die hij in zijn handen heeft gehad is niet te tellen.

Hij was een eenvoudig man, die graag contact had met anderen. Zomaar stil zitten, dat kon hij niet. Het liefst was hij ergens mee bezig. Hij discussieerde graag en was altijd geïnteresseerd in hoe het met anderen ging.

Toen wij enkele jaren geleden achter zijn huis gingen bouwen, verleende hij hand- en spandiensten. Ook al ging dat hem lichamelijk niet gemakkelijk af. Toch hebben wij veel aan hem gehad.

Ook onze kinderen Stijn en Niels vonden het geweldig, dat opa dichtbij was. Hij was er voor hen. Waar opa ging, de kinderen gingen mee. Ook zij hebben hem vaak plezier gegeven en hebben veel van hem geleerd. De reizen die wij maakten naar Eurodisney in Frankrijk, Legoland in Denemarken en vorig jaar nog naar Parijs zijn mooie momenten om altijd te onthouden.

Door zijn ziekte kreeg hij steeds minder bewegingsvrijheid. Hij kocht daarom een scooter. De route door de Campina nam hij graag en steevast ging hij in de kapel bij "de Heilige Eik" een kaarsje voor Maria opsteken. Hij kon intens genieten van alles wat de natuur hem bood. Zingende vogeltjes, de vissen in de vijver en de rust van de heide, deden hem zijn ziekte vergeten.

Vorige week voelde Bert zich niet goed. Zijn huisarts vond het beter dat hij voor onderzoek in het ziekenhuis werd opgenomen. Na een kort ziekbed overleed hij in het Carolus ziekenhuis in 's-Hertogenbosch.

Voor uw medeleven bij het afscheid van mijn man, vader, schoonvader en onze opa danken wij u hartelijk.

Zus, Lea, Henri, Stijn en Niels