



In dankbare herinnering aan

JAN CORNELIS VERSANTVOORT

echtgenoot van

Petronella Maria Josephus van der Sloot

Hij werd geboren te Esch op 24 december 1897 en overleed, voorzien van het Sacrament der Zieken, op 30 juli 1983 te 's-Hertogenbosch.

Wij hebben hem op 3 augustus d.o.v. naar zijn laatste rustplaats begeleid.

Onze dierbare overledene was een bijzonder vriendelijk en goed mens, die weinig voor zichzelf nodig had en altijd klaar stond voor anderen.

Graag had hij met mensen te doen en iedereen voelde zich welkom bij hem. Hij leefde pas echt, als er gezelligheid heerste in huis. Hij bleek in staat om pijnlijke ervaringen om te buigen naar optimisme en levensblijheid.

Er was iets dat hem opgewekt elke dag voortdreef, ook tijdens zijn jarenlang werk bij de Nederlandse Spoorwegen.

Wij hebben hem vooral gekend als een bijzonder zorgzaam man, alles en allen met zijn attentheid omringend.

Toen hij de laatste jaren van zijn leven, noodgedwongen, opgenomen werd in het verpleeghuis „De Herven”, mocht hij daar zelf die liefdevolle zorg ondervinden die hij zo zeer verdiende.

In grote dankbaarheid willen wij hem blijven gedenken: moge zijn leven voor ons een inspiratie zijn om in verbondenheid met elkaar verder te leven.

Wij willen bidden, dat God hem kennen zal en hem zal opnemen in zijn vrede: want wij kunnen niet geloven dat alles, wat hij voor ons betekende, nu verloren is en voorbij.

Wij verenigen ons met het geloof, waarin hij zelf, tot op de laatste dag, aan U, God, heeft vastgehouden.

*Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch,
bid voor ons.*

Voor Uw blijken van deelneming, betoond bij zijn heengaan, betuigen wij U onze oprechte dank.

P. J. M. Versantvoort - van der Sloot
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen