



Bid voor de ziel van zaliger

Cornelis van der Sloot,

Lid der Broederschap van het H. Bloed,
van de Voortplanting des Geloofs,

geboren te Boxtel 20 Maart 1862 en aldaar
overleden 25 Februari 1934, voorzien van de
laatste H.H. Sacramenten.

Weduwnaar van

Johanna Maria Bevers.

Die den Heer vreest, zal het welgaan in zijn
uiterste; in zijn stervensuur zal hij gezegend
worden. Eccel. I.

Heer, handel met mij naar Uwen Wil en
gebied, dat mijne ziel in vrede worden opge-
nomen; want het is dienstiger te sterven dan
te leven. Tob. III.

Dierbare kinderen, waakt, want gij weet niet
in welke ure uw Heer zal komen. Vergeet ook
niet mijne zuchten en denkt aan de zorgen, die
ik voor u gehad heb en wilt de moeiten niet
teleurstellen, die ik mij getroost heb om u
ijverig te maken in den dienst van God. Bemint
ook steeds elkander en bidt voor mij.

H. Schrift.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 dagen afluat.)

H. Hart van Jezus op U vertrouw ik.

(300 dagen afluat.)

Dat hij ruste in vrede. Amen.

W. Grillis, koster St. Petrus, Boxtel.



D'Autrey placi

111

R. V. Ned

O GODDE EN ALLERZORGTSE JEZUS, zie ik mijne kinderen in
Uwe barmhartigheid. Ik bid u om met de grootste vurigheid van
mijn hart dat gij U genadigt in mijn hart te vinden. Levensdige
geschiedenis van Geloof, Hoop en Liefde, een waar bewijs over mijne
zonden en een zeer vreden wil om mij te betrouwen. Jezus, ik met groote
aanbidding en dankbaarheid bij mij zeren overweeg en in dien geest om
schouw. In die wijzen, hebbe die voor ogen het geest de profet David
reeds in omme naamt plaats te over U zerven, o goede Jezus. **ZIJ HEEREN
SINNE, HANEN EN VOETEN DOORDOORDEEN U. MIJNE BREN GIBEN GEBID.**

(Volles afluat)