



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
FRANCISCA VAN DER SLOOT,**

geboren te Buxtel 10 Dec. 1847 en
overleden te Haaren, voorzien van de
H. Saer. der stervenden, 20 Sept. 1931,
na een gelukkige echtvereeniging van
meer dan 50 jaren met

JOHANNES HEESTERS.

Van krachten uitgeput stierf zij in
een gezegenden onderdom. Zij sloeg
acht op de gangen van haar huisgezin
en heeft haar brood niet in ledigheid
gegeven. Het hart van lieren man ver-
trouwde op haar, zij deed hem goed
al de dagen zijns levens.

Spr. 31: 10—11.

Drie dingen behaagden mijnen
geest en zijn aangenaam aan God en
de menschen: eendracht bij de nabes-
taanden, liefde tot den evenmensch
en overstemming tusschen man en
vrouw.
Eccles 25.

Dierbare echtgenoot, Gods wil ge-
schiede. De naam des Heeren zij
gezegend.

Kinderen en kleinkinderen, onder-
spondt mijne vermaningen, eert uwen
vader al de dagen zijns levens en
bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid,
(300 dagen afluat).

W. van Vupst, kostez, Haaren.



Vader, indien het mogelijk is,
laat dan dezen kelt aan mij
voorbijgaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid
(300 dagen afluat.)

Pius X, 10 Oct. 1904.

A. C. 848

Impr. Harkens L. & B. z. h. d.